

**OPGAANG**



**EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE ZAANDAM**  
73<sup>e</sup> jaargang nr. 3 november 2024 - maart 2025



### **MAARTENKERK**

*Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?  
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen, te vragen honderduit;  
geloof om veel te geven, te geven honderd-in,  
wij zullen leren leven van de verwondering:  
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,  
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.*

*Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens, de messiaanse boom  
en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente tot hij vrucht-dragen zal.*

*Tekst: Willem Barnard. Melodie: Willem Vogel (Liedboek 841)*

## VIERINGEN

*(Viering alleen op zondagen die in dit rooster zijn vermeld)*

OvD D. Brekveld Coll L Muller	3 nov 10.30 uur	<b>Dag der Kerkhervorming, rood</b> Ds Nico Vlaming <b>Heilig Avondmaal</b>
----------------------------------	--------------------	---

OvD L Derksen-Kamp Coll l B v/den Broek	24 nov 10.30 uur	<b>Eeuwigheidzondag, wit</b> ds Fokje van Roekel <b>Herdenking overledenen</b>
--	---------------------	--

Gastheer D Brekveld Coll P Derksen-Kamp Kerstlegende	7 dec 16.30 uur	<b>Adventmaaltijd, paars</b> Menu: Vrouwen + Liturgiecie L Derksen-Kamp
--	--------------------	---

<b>Kerstfeest</b> samen met de EBG N-H ds Karen Wilson	22 dec 12.00 uur 14.00 uur	Wit <b>Inloop, koffie/thee, lunch</b> Viering ds Robert de Vos
--	----------------------------------	--

OvD L Muller Coll L B v/den Broek Na afloop koffie/thee	12 jan 10.30 uur en receptie	<b>1<sup>e</sup> na Epifanie, wit</b> Nieuwjaarsviering liturgiecie. met Nieuwjaarspeech
---	------------------------------------	--

OvD L Derksen-Kamp Coll D Brekveld	26 jan 10.30 uur	<b>3<sup>e</sup> na Epifanie, wit</b> Ds Robert de Vos <b>Heilig Avondmaal</b>
---------------------------------------	---------------------	--

OvD S Heymans Coll L Muller	16 feb 10.30 uur	<b>Septuagesima, groen</b> Ds Pieter Pronk
--------------------------------	---------------------	---

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp	9 mrt 10.30 uur	<b>Invocavit, paars</b> Ds Nico Vlaming <b>Heilig Avondmaal</b>
---	--------------------	---

*Na elke viering in de Maartenkerk ontmoeten wij elkaar*

*bij een kopje koffie  of thee in Het Trefpunt*



## Collecten rooster

De collecten in onze zondagse vieringen worden tegenwoordig ingezameld met de traditionele hengelstok in één rondgang.

Na afloop van de viering wordt de volgende verdeling gemaakt: de Diaconie krijgt altijd 40% van de collecte, een eigen fonds (Orgelfonds/Restauratiefonds/Voorzieningsfonds/Opgang) krijgen, net als de kerkelijke middelen, 30% van de collecte toebedeeld.

Voor de uitleg over maandelijkse giften aan Hospice De Schelp te Krommenie en De Blijde Ruiters Zaanstreek verwijzen we u naar pagina 18 van dit blad.

Tweemaal per jaar is de diaconale collecte bestemd voor de K.B.L.S. (Kooiman, Boendermaker Luther Stichting) die dan wordt verdubbeld.

Het kost de mensen, die belast zijn met financiële taken, wel wat méér tijd omdat naast het tellen ook het rekenen aan de orde komt. Gelukkig staan die mensen nog steeds hun mannetje/vrouwtje.

<b>Datum</b>	<b>1<sup>e</sup> rondgang</b>	<b>2<sup>e</sup> rondgang</b>	<b>Uitgang</b>
3 nov	<b>Diaconie</b>	Restauratiefonds	Kerk
24 nov	<b>Diaconie</b>	Orgelfonds	Kerk
7 dec	<b>Adventmaaltijd</b>	<b>Voedselbank</b>	Kerk
22 dec	<b>Kerst + EBG</b>	Informatie volgt nog	Kerk
12 jan	<b>Diaconie</b>	Voorzieningsfonds	Kerk
26 jan	<b>Diaconie</b>	Restauratiefonds	Kerk
16 feb	<b>Diaconie</b>	Opgang	Kerk
9 mrt	<b>Diaconie</b>	Orgelfonds	Kerk

## Agenda

- 13 nov 18.00 Vervolg brainstorm kerkenraden van ELG Zaandam en E.L.G. Het Gooi in Bussum
- 20 nov 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 1 dec 11.00 Jubileumviering EBG N-H (280 jaar) in Haarlem.
- 3 dec 10.00 Optuigen kerstboom en versieren kerkzaal (met traditionele lunch).
- 7 dec 16.30 Adventmaaltijd in de Maartenkerk
- 12 jan 15.00 Nieuwjaarsmaaltijd (na afloop van de Nieuwjaarsviering, de receptie en het opruimen van de kerstversiering).

In de afgelopen tien weken hebben wij te maken gehad met zes overlijdens.

Vijf daarvan waren goede vrienden en bekenden en een collega dominee.

Maar het aller moeilijkste was dat er twee maal sprake was van euthanasie.

Vooral wanneer, via een mededeling in de app-groep, op donderdag wordt gemeld dat euthanasie zal plaatsvinden de dinsdag daarop.

Wij als groep bestaande uit vijf andere mensen hebben niet de kans gekregen afscheid te nemen van iemand die ons zeer dierbaar was.

Al met al word je geconfronteerd met veel verlies en gevoelens van rouw.

Ik denk dat velen van u dit wel zullen herkennen.

Hoe ouder wij worden des te meer mensen vallen in onze omgeving weg. De kring om ons heen wordt kleiner.

Het besef dat het leven eindig is wordt steeds duidelijker en dat levert pijn op.

Hoe gaan we daarmee om? Denken we er maar niet over na? Of zijn we bezig met zaken te regelen, op orde te krijgen.

Vaak worden geconfronteerd met grenzen als ons lichaam het weer eens laat afweten en we beperkter zijn in onze bewegingsvrijheid.

De vraag is denk ik bij velen: is mijn geloof sterk genoeg om dit alles te dragen.

Heb ik nog wel voldoende geloof of is mijn vertrouwen op steun volledig verdwenen. Ik merk in pastorale bezoeken dat heel veel mensen daarmee worstelen.



Aan de andere kant heb ik ook meegemaakt dat iemand door zijn spierziekte besloot dat het nu voldoende was en volledig met blijdschap en in vertrouwen op het weerzien met zijn Schepper het leven kon loslaten.



God ziet toe dat een mens niet onnodig hoeft te lijden, hoe hoogverheven dit ook mag klinken. Toch ben ik hier van overtuigd. Ouder worden met gebreken biedt ook kansen.

Vaak klinkt dan de opmerking: je moet loslaten.

Mijn reactie is dan: hoezo, wat moet ik loslaten?

Het is zo gemakkelijk gezegd, maar doe het maar eens.

We zijn gehecht aan het leven, aan onze manier van leven, gehecht aan onze familie, vrienden, huis, inboedel, contacten.

Toch geeft afstand nemen van zaken of kennissen wel ruimte voor jezelf.

Ruimte die heel verfrissend kan werken, waardoor je tot andere inzichten komt hoe het ook kan.

Dat je je dan meer bewust wordt van de grenzen waar je mee te maken hebt: lager energieniveau waardoor je eerder moe bent, een beperktere actieradius.

Het is niet zo dat we nu achter de geraniums moeten gaan zitten en afwachten tot het zover is. Nee, je kunt actief blijven, maar meer begrenst.

Zoals ooit een invloedrijkmens tegen mij zei: heb vertrouwen.

Je eigen lichaam geeft altijd signalen af als het teveel wordt.

Vertrouw daarop.

Maar vertrouw ook op steun in welke vorm dan ook.

Wat ik al eerder aangaf: God ziet toe dat een mens niet onnodig hoeft te lijden.

Moge u dat vertrouwen vasthouden in de komende periode naar advent toe als het om ons heen weer donkerder wordt.

Maar dan is er de adventsperiode waarin we uitzien naar het licht van Kerstmis.

God laat ons niet in de steek, wat er ook gebeurt.

Hoe moeilijk dat soms voor te stellen is.

Moge psalm 55:23 u daarbij helpen.





De viering van zondag 5 mei zal voor velen van ons nog lang in het geheugen gegrift staan: voordat pastor Jos van Steen ons de zegen voor de komende week meegaf moest ik de verdrietige mededeling doen dat ons trouw kerklid Leo Bastenhof de dag daarvoor was overleden. Het slotlied daarna klonk ineens heel anders dan we gewend zijn. Goed was het om samen na afloop na te praten in Het Trefpunt. De uitvaartplechtigheid te Driehuis-Westerveld op maandag 13 mei werd, op persoonlijke wens van Leo, geleid door ds. Karen Hagg. De opkomst was groot en ik mocht woorden ten afscheid spreken. Woorden namens de gemeente (want velen hadden een persoonlijke boodschap via de mail ingestuurd) en ook mijn persoonlijke woorden. Want Leo was voor Piet en mij een persoonlijke vriend geworden. Leo zal in onze kring gemist worden: allereerst tijdens de Diaconale Midweek van 8 t/m 12 juli in Lichtenvoorde. En dan natuurlijk ook op 16 juli, de dag waarop hij zijn 96<sup>e</sup> verjaardag zou vieren. En bij het aanbrenge van de Kerstverlichting op de orgelgaanderij; een lastig karwei dat hij altijd samen met Douwe uitvoerde. We weten dat Leo is weggefallen uit de kring van onze gemeente, maar niet uit ons hart.

Na het 'Welkom' en de 'Opening' van de kerkenraadsvergadering van 16 mei werd ook in deze kring Leo Bastenhof herdacht.

Een delegatie van onze gemeente woonde op 19 mei de uitvoering van de voorstelling "Café De Verlossing" bij in de Grote Kerk te Alkmaar. Het was een prachtige uitvoering van Silbersee, in een bomvolle kerk. Er moesten zelfs stoelen worden bijgezet; dat is iets wat je tegenwoordig in kerken niet vaak zult meemaken. De repetities van dit stuk vonden plaats in de Maartenkerk, omdat Silbersee onze vaste huurder is tijdens werkdagen. Een lid van de E.B.G., Jetty Tauwnaar, speelde een hoofdrol als kardinaal. Zij roerde tijdens de uitvoering voortdurend in een grote pan met soep, die na afloop ook werd uitgedeeld. Op de middenpagina kunt u hierover wat foto's vinden.



Op 23 mei hebben we, na een gezamenlijke maaltijd, in het bijgebouw van de Lutherse kerk te Bussum de documentaire "Treffpunkt Erasmus" van Annet Betsalel gezien. Annet geeft les aan Joodse kinderen in de Synagoge van Bussum. De documentaire laat zien hoe Bussummers Joodse onderduikers opvingen, soms een heel gezin, tijdens de Holocaust. We waren erg onder de indruk van dit verhaal; iedereen beleefde de film misstijl.



Zondag Trinitatis, 26 mei, was ds. Yvonne Bos de voorganger. We vierden het Heilig Avondmaal en het was fijn dat er ook leden van Luthers Alkmaar bij waren. We houden nog steeds contact.

Een zestal leden van onze gemeente ging op woensdag 29 mei mee met de bustocht van E.L.G. Het Gooi.

Vanaf station Bussum-Zuid reden we via het plaatsje Joppe, waar we werden getraakteerd op koffie met gebak, naar de Sallandse Heuvelrug. Luttenberg was ons einddoel, waar we, na een heerlijke lunch, klompenmaker Martin Dijkman aan het werk konden zien. Een echte vakman, die ons liet kennismaken met het oude ambacht. Het was echt een fijne belevenis.



In het kader van het project “Duurzaam Luthers” dat door de Lutherse Synode is opgestart en wat als doel heeft Lutherse vindplekken te bewaren, denken Lutherse gemeenten na over de toekomst. Het blijft niet bij denken; er wordt ook over gesproken. Hoe gaan we om met steeds kleiner wordende gemeenten en wat verwachten we van de toekomst? Dat zijn vragen waarover moet worden nagedacht en dus ook gesproken.

Daarom is de kerkenraad van de E.L.G. Zaandam op woensdag 12 juni naar Bussum gegaan om daar met de kerkenraad van de E.L.G. Het Gooi over deze vragen te brainstormen.

Na een hartelijke begroeting en kennismaking werden we gastvrij ontvangen met een drankje en een warme maaltijd.

We hebben in die bijeenkomst elkaars toekomstwensen gehoord en afgesproken werd dat er een vervolg op deze brainstorm zal zijn in november. Op onze uitnodiging zal een afvaardiging van Het Gooi aanwezig zijn bij de viering met verstandelijk beperkten die op zondag 18 mei 2025 door Elsa Aarsen zal worden geleid. Tijdens de zomersluiting zijn wij welkom op zondag 29 juni 2025 in Bussum.

De slotviering voor de zomer was op zondag 16 juni met voorganger

ds. Floor van der Wind. Na afloop van de viering dronken we koffie met lekkers in Het Trefpunt.

De kerkzaal werd opgeruimd, de collecten werden geteld en toen was

het tijd voor: Het Zaans Pannenkoekenpaleis voor een warme lunch.



De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer was op woensdag 26 juni in Het Trefpunt. Naast het thema: "Duurzaam Luthers", dat in de toekomst telkens als vast agendapunt wordt opgenomen, zijn de Financiën van Kerk en Diaconie ook zo'n vast punt. Vooral over de Kerkelijke Financiën gaat het vaak en veel. Er gebeurt dan ook wel het een en ander. Zo is o.a. door de Gemeente Zaanstad een meetrapport samengesteld over het eventueel aantasten van de funderingspalen door bacteriën. Ook de Maartenkerk komt er in voor. Piet Derksen-Kamp heeft een account aangemaakt om het rapport in te zien. Hij heeft gerapporteerd dat de verzakking de afgelopen 10 jaar 0,2 mm. per jaar was. Nu er gebouwd wordt rondom de kerk is de verzakking echter vermeerderd tot 1,2 mm. In Het Trefpunt en de garderobe zijn ook enkele scheuren in de muren zichtbaar. Deze zaken zullen na de oplevering van de bouw zeker aan de orde komen en worden getoetst aan het rapport, dat voorafgaand aan de bouw is opgemaakt.



Het Trefpunt zal in zijn geheel worden geschilderd door een vaste schilder die ook in de bouw werkt. Dit is overeengekomen om ons te compenseren voor het plaatsen van de bouwketen op het kerkplein. De muren, de deuren en alle kozijnen krijgen een opfrisbeurt zodat Het Trefpunt er weer gelikt uit zal zien. Dat zal zeer binnenkort gebeuren op momenten dat Het Trefpunt niet zal worden gebruikt.

Bij de notaris is officieel de 'grondruil' vastgelegd en het kadaster heeft dat bevestigd. Wij zijn nu echt eigenaar van een klein stukje grond onder de garderobe dat over de erfgrans was gebouwd. Wij hebben dat stukje verkregen van de gemeente en we hebben een klein stukje aan de andere kant van Het Trefpunt ingeleverd. Dat kon met gesloten beurzen en dat is goed.

Bij de Financiën van de Diaconie kwam de Diaconale Midweek in Lichtenvoorde aan de orde. Het Stiltemoment, een vast onderdeel van de midweek en het menu werden vastgesteld.

Tenslotte werd nog het punt 'Correspondentie' behandeld. Zo kwam er o.a. een schrijven binnen van de Lutherse Synode over de komende verkiezing van nieuwe Synodeleden. U ziet, een lijvige agenda maar onder de voortvarende leiding van Els Soeurt, die Steve Heymans verving tijdens zijn verblijf in Suriname, waren we toch heel snel door de agendapunten heen. Met dank aan Els.





**Jetty Tauwnaar roert soep in De' Verlossing'**



**Vooral bij het 'Stiltemoment' tijdens de Diaconale Midweek in Lichtenvoorde Wordt Leo Bastenhof gemist.**



**Die middag gebruiken we de maaltijd op het zonovergoten terras van restaurant "Welgelegen" te Groenlo**



**Steve Heymans is er niet bij in Groenlo maar zijn steeg is er wel**



**Klaas aan de schandpaal! Gelukkig wordt hij getroost door Hetty**



**Hetty en Imbert zouden een wandeling maken maar ze werden 'betrap't' in de speeltuin**



*Bij de hoge  
temperaturen  
tijdens de  
Diaconale  
Midweek behoort  
het nagerecht  
ijskoud te zijn.*

*En dat is het ook!*



*Na afloop van de Slotviering drinken we koffie  
in Het Trefpunt. De jarige 2-lingen worden in  
het zonnetje gezet (o.a. Leo) en de lunch wordt  
gebruikt in het Zans Pannenkoekenpaleid*



*Open Monumentendag. Hank  
Geurtsen bespeelt het orgel.*



*Open Monumentendag wordt muzikaal afgesloten door shantymusiek 'Zilt'*





**We werden uitgenodigd voor de voorjaars-bustocht van de E.L.G. Het Gooi. Na een koffiepauze in Joppe was de eindbestemming Klompenmakerij Luttenberg met een presentatie door klompenmaker Martin Dijkman**



**De klompenmaker maakte met zijn beitel een naamplaatje voor Leny**



**Melkmeisje van Vermeer in klompjes uitgevoerd**



**Martin Dijkman heeft diverse kunstwerken nagemaakt met kleine klompjes. Echt de moeite waard om te zien. Dat hebben wij gedaan; met dank aan E.L.G. Het Gooi.**

*De  
jaarvergadering  
van het LDF,  
werd dit jaar  
gehouden in  
Breukelen.*

*Er is altijd veel  
belangstelling en  
een grote  
opkomst bij deze  
bijeenkomst*



*Bestuurstafel LDF-vergadering zonder Hans Bos*



*Met de E.L.G. Het Gooi naar Leerdam voor een presentatie glasblazen*



*De glasblazer maakt voor ons  
een prachtige fruitschaal.  
Het glasblazen is een vak dat met  
uitsterven wordt bedreigd.  
Er is wel animo genoeg voor het  
ambacht maar de grondstoffen  
zijn bijna niet meer te betalen.*



De zomervakantie stond voor de deur maar eerst mochten we nog de Diaconale Midweek, van 8 t/m 12 juli meemaken.

De 10 persoons (wellness) bungalow in Lichtenvoorde was fantastisch ruim en van alle gemakken voorzien, met in de tuin een sauna en een hottub. De kamerindeling is altijd een 'puzzeltje', maar toch lukte het ook dit jaar weer om dit tot tevredenheid van een ieder te regelen. En dan is het de hoogste tijd voor een welkomstdrankje en een nadere kennismaking met de nieuwe gasten.



Deze Diaconale dagen hebben altijd een hoog 'samen'-gehalte: samen ontbijten, praten, lachen, spelen, eten en ook genieten. Het is vooral ontspannend en dat is wat een mens soms nodig heeft. En wat ook goed werkt: zorgen vóór en rekening houden mét elkaar. Een van de hoogtepunten is altijd het Stiltemoment; dit jaar op donderdag 11 juli, geleid door ds. Robert de Vos. Echtgenote Petra was meegekomen en we gingen van start met een rondje koffie. De grote eettafel was gedekt met een liturgisch groen kleed. Daarop een standaarden een plateau met kaarsjes. Centraal stond de kandelaar van Leo Bastenhof met de kaars die we bij zijn uitvaart hadden ontstoken. Het geheel was versierd met zomerplantjes. Uiteraard was het gemis van Leo hier erg goed te voelen; hij was er voor het eerst niet bij.

De inleiding van het Stiltemoment werd uitgesproken door Lya en geeft uitstekend weer wat het doel is van deze bijeenkomst:

*Wij zijn hier samen om van uw woord te horen  
met wijd open harten en gespitste oren,  
om in harmonie met elkaar om te gaan  
zodat we elkaar zullen kunnen verstaan  
om stil te staan bij wat er is in ons leven,  
om vuur en licht aan elkaar door te geven  
om een vonk te zijn van dat licht, in al zijn luister  
om geraakt te worden door licht en niet door het duister!  
Raak ons met uw geest en leer ons uw taal,  
kom met uw geest, voor ons allemaal!*

Na afloop van het Stiltemoment namen we plaats op het terras voor nog een kopje koffie met zelfgebakken appeltaart van Lya. Mmmm!

Hierna was het tijd voor een autoritje door de omgeving met als eindpunt restaurant “Welgelegen” in Groenlo. Hier gebruikten we de maaltijd. De volgende dag moesten we opbreken en kwam een eind aan deze geslaagde midweek en kon de zomervakantie beginnen.

De Startviering na de zomer hielden we op zondag 8 september. Het thema: “Verbond in de Bijbel” was door de liturgiecommissie



uitgewerkt met diverse lezingen.

Gekozen was o.a. voor Genesis 1 (Adam en Eva), Genesis 9 (Noach), Deuteronomium 11 (Mozes), 2 Samuel 7 (David) en Lucas 22 (Het Nieuw verbond).

De lezingen werden omlijst door toepasselijke liederen en inspirerend orgelspel van Frits van Berkum.

We mogen terugzien op een mooie viering. Het was goed om elkaar weer te ontmoeten in de Maartenkerk. En dat gold zeker ook voor het napraten na afloop in Het Trefpunt bij koffie/thee en een taartje.

Ook met het “kerkenwerk” maakten we een start want op woensdag 11 september kwam de kerkenraad in Het Trefpunt bijeen voor de eerste kerkenraadsvergadering na de zomer. Gelukkig waren we weer voltallig want Steve Heymans was veilig teruggekeerd uit Suriname.

Er viel heel wat te bespreken: o.a. over het project Hazeleger, de bouw van woningen achter en naast de kerk. Het veroorzaakt af en toe wel wat overlast maar we hopen dat het werk eind van dit jaar gereed kan zijn.

Rest nog het opknappen van het kerkplein door de bouwers. We vertrouwen erop dat het kerkplein weer recht zal doen aan onze prachtige Maartenkerk.



Dit jaar deden we op 14 september mee Open Monumentendag. Er was een aardig programma samengesteld met o.a. orgelspel van Henk Geurtsen en Frits van Berkum. Uiteraard was er de hele dag koffie/thee met lekkers. Hoogtepunt was het afsluitend optreden van leden van het shantykoor “Zilt” met alle bekende zeemannsliedjes. De dag was méér dan geslaagd te noemen want er zijn zeker méér dan 100 bezoekers binnen geweest. Vooral de uitspraak: “ik woon al zo lang in Zaandam en ik ben hier nog nooit binnen geweest” hebben we zeker 20 x gehoord. We zijn blij dat we mee hebben gedaan!





Verjaardagskalender  
1 nov 2024 - 31 maart 2025

Liever niet in de verjaardagskalender? Geef dit door aan de redactie.

**Wij feliciteren:**



dhr. S.A. de Ridder	1 nov
dhr. P.A. Meinen	4 nov
dhr. A.F. Ross	14 nov
mw. S.H. Reedijk	17 nov
dhr. P.E. Brekveld	23 nov
dhr. J.P. Valk	24 nov
dhr. J.A. Woerlee	25 nov



mw. R.A. Gebben-Koolhaas	6 dec
dhr. U.G. Kohl	8 dec
dhr. S.G.B. Valies	9 dec
dhr. C. Bant	15 dec
mw. E.W. van Dijk-Maszner	19 dec
mw. E. Soeurt	3 jan
dhr. L. Thesing	8 jan
dhr. D.J. (Douwe) Brekveld	23 jan
dhr. H.E. Schouten	5 feb
mw. C. Bus	8 feb
Dhr. K. Wester	24 feb
mw. B.E. Brugmans-Mulder	25 feb
mw. T.J. Kroon	26 feb

mw. N.O. Elson	4 mrt
mw. B.P. Wezenbeek-Timmers	31 mrt



**DANKJEWEL!!**

Zondag 29 september 2024 vierden wij (Piet en Leny Derksen-Kamp) ons 10-jarig huwelijksjubileum in de Maartenkerk. Het was voor ons echt een schitterend feest. Wij bedanken een ieder die erbij was voor de mooie herinneringen die werden gedeeld, voor de vele hartelijke en liefdevolle woorden (gesproken of op kaarten geschreven) en voor de muzikale bijdragen. Wij zijn zeer verwend met de vele cadeaus. Heel erg veel **DANK!**



*Een rubriek, bedoeld om allerlei activiteiten rond het kerk-zijn onder de aandacht te brengen. U kunt als lezer helpen deze rubriek samen te stellen. Valt u iets op? Leest u iets wat ook voor anderen van belang kan zijn? Stuur uw info dan naar: [d.j.brekveld@planet.nl](mailto:d.j.brekveld@planet.nl)*

Recent is de cursus "Leren van Luther" 2024 - 2025 van start gegaan. Dit jaar is gekozen voor het thema '**Geloof als bevrijding**'. Op de eerste avond van de vier werd in het gemeentecentrum van Luthers Het Gooi (Bussum) het onderwerp:

**'Luthers' Reformatorische Wending'** toegelicht door ds. Susanne Freytag. Zij deed dat met lichtbeelden. Bij de tweede bijeenkomst was ds. Willy Metzger de cursusleider rond het moeilijke onderwerp



**'Bevrijding als vergeving van schuld en ongerechtigheden'**.

Er zijn nog twee cursusavonden te gaan (31 oktober en 14 november) maar nu al kan geconstateerd worden dat er dit jaar veel belangstelling is voor deze cursus. En het zijn niet alleen Lutheranen die deelnemen.



Op 23 augustus ontvingen we via ds. Robert de Vos het verdrietige bericht dat Han Bos op 89 jarige leeftijd was overleden. Hans Bos was jarenlang de secretaris van de beheer commissie van de Stichting Luthers Diaconessenhuis Fonds (LDF).

Wij hebben als E.L.G. veel te danken aan het LDF, o.a. bij het groot onderhoud van de Maartenkerk. Hans en zijn echtgenote Fita (die een maand later helaas ook is overleden) waren beide eregasten bij

de naamgeving in 2009 van de Maartenkerk. Onze kerkenraad is, als lid van de vereniging LDF, altijd aanwezig bij de jaarvergaderingen. Zo ook 30 september jl. in Breukelen. Het was vreemd om Hans niet meer achter de bestuurstafel te zien. Niet alleen bij het LDF zullen Hans en Fita worden gemist; dat geldt ook voor Luthers Het Gooi en Luthers Zaandam, maar zeker niet in de laatste plaats voor de kinderen en kleinkinderen.

Nieuwsbrief nr. 18 van de Kooiman Boendermaker Luther Stichting is uit. We lezen daarin dat het goed gaat met de leerstoel van hoogleraar prof. dr. Sabine Hiebsch: het aantal studenten is uitermate toegenomen. Het blijkt een goede beslissing te zijn geweest om te verhuizen van Kampen naar Utrecht. Wel is de KBLS nog op zoek naar nieuwe sponsoren. Wij bevelen Sabine Hiebsch alsmede de KBLS (als Anbi) van harte aan. Met een vriendelijke groet, Dick



## In memoriam

**Leonardus Christiaan Andries Bastenhof**

**- Leo -**

*Het werd, het was, het is gedaan*

M. Vasalis



Hoewel Leo de leeftijd van de 'zeer sterken' allang achter zich had gelaten, kwam zijn overlijden voor ons toch heel onverwacht. Leo stond nog volop in het leven, hij deed graag aan alles mee en was dol op uitstapjes.

Ook dit jaar stond Leo bovenaan in de lijst van deelnemers aan onze Diaconale Midweek. Leo was er altijd bij maar Lichtenvoorde heeft hij helaas niet mogen meemaken. Leo werd daar dan ook zeer gemist. Leo was een gentleman, een aimabel, bourgondisch en toch bescheiden mens en vooral jarenlang onze financiële kanjer!

In de Maartenkerk leerden we Leo écht kennen in 2009, het jaar van overlijden van zijn vrouw Lidy. We kregen te horen dat Leo een kundig boekhouder was en desgevraagd wilde hij zich wel buigen over onze cijfers. Zo heeft Leo jarenlang onze jaarrekeningen opgemaakt. Dat was veel werk maar hij deed dat trouw en vakkundig. De controle van de cijfers was altijd in Assendelft, altijd onder het genot van een kopje koffie met een taartje. En na afloop kwamen er zelfs nog drankjes en hapjes aan te pas.

Niet alleen bij het verwerken van de financiële gegevens kon je op Leo rekenen; wat hij had toegezegd werd ook gedaan! Altijd aanwezig bij de Paaswake, met Douwe de Kerstverlichting aanbrengen op de orgelgaanderij, samen eten in de kerk, samen de film over de Lutherse Gemeente Zaandam bekijken, Leo was er bij tijdens Open Monumentendagen, bij de Slotviering van het seizoen met de jaarlijkse poffertjes in het Zaan Pannenkoekenpaleis en bij de Startactiviteiten met diverse boottochten. En bij die activiteiten zullen we Leo nu moeten missen.

Wel is er in de Maartenkerk een zichtbare herinnering aan Leo, want in 2020 werd in de nieuwe vloer in de kerk een zwaan aangebracht. Leo heeft die zwaan, samen met Geerie Reedijk, op zondag 25 oktober onthuld. Die herinnering blijft. Leo is weggefallen uit onze kring, niet uit ons hart.



## A D R E S S E N

- Maartenkerk : Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam  
Postadres E.L.G. Zaandam : p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere  
Predikant : Vacature  
Consulent advies Beleidszaken ds. W.F. Metzger, Bussum  
Predikant Diaconale taken: ds. R. de Vos, Weesp  
[rhdevos@ziggo.nl](mailto:rhdevos@ziggo.nl), tel.: 06-54684746  
Organist : H. Geurtsen, Amsterdam  
Gastheer zondage vieringen: L.B. van den Broek  
Ledenadministratie : ELG Zaandam, Eponastraat 9, 1363 XT Almere  
Verzending kerkblad Opgang: P.J. Derksen-Kamp  
[luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl](mailto:luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl)

## K E R K E N R A A D

- Preses/ouderling : S.H. Heymans  
: Veeringstraat 44, 1502 NM Zaandam  
Scriba/ouderling/  
verjaarskaarten : Mw. E Soeurt, Wildemanakker 11,  
1541 VL Koog a/d Zaan [esoeurt@live.nl](mailto:esoeurt@live.nl)  
Kerkrentmeester/ouderling : Mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Eponastraat 9  
Redactie Kerkblad 1363 XT Almere.  
Verhuur gebouwen : [h.kamp13@kpnplanet.nl](mailto:h.kamp13@kpnplanet.nl) (tel.06-51261217)  
Emailadres ELG Zaandam : [luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl](mailto:luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl)  
Rentmeester Diaconie/ : D.J. Brekveld, Morgenstarstraat 77  
Technisch voorzitter/diaken 1544 CR Zaandijk, (tel. 075-6572560)  
[d.j.brekveld@planet.nl](mailto:d.j.brekveld@planet.nl)  
Beheer preekrooster/diaken : Mw. C.M. Muller, Oost-Dorsch 109  
1504 BM Zaandam, tel. 06-27454900  
Beheer website : [www.luthersekerkzaandam.nl](http://www.luthersekerkzaandam.nl)  
: P.J. Derksen-Kamp, (tel. 06-13418313)  
College beheer Gebouwen : L v/den Broek/ D Brekveld/ P Derksen-Kamp  
Douwe Brekveld  
Vrouwengroep/Kringwerk : Mw. C.M. Muller, tel. 06-27454900  
Beheer Archief : H. Valk

Rekeningnummers van de ELG Zaandam:

Diaconale giften: Diaconie ELG Zaandam: NL65RABO0373741243

Kerkelijke bijdrage: ELG Zaandam: NL22RABO0373712626



TNT Post  
Port betaald  
Port Payé  
Pays-Bas

**DRUKWERK**

---

---

FX1CC - #X13374F#87#0827#



Evang. Lutherse Gemeente  
**ZAANDAM**

Indien onbestelbaar  
retour afzender:  
p/a Eponastraat 9  
1363 XT Almere