

OPGAANG



EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE ZAANDAM
74^e jaargang nr. 1

maart – september 2025



MAARTENKERK

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: Tera de Marez Oyens (Liedboek 981)

VIERINGEN

(Viering alleen op zondagen die in dit rooster zijn vermeld)

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp	9 mrt 10.30 uur	Invocavit, paars ds Nico Vlaming Heilig Avondmaal
Grote of Laurenskerk Weesp Na afloop receptie	30 mrt 10.00 uur 11.30 uur	Laetare (verheugt u) 25-jarig ambtsjubileum ds Robert H de Vos
OvD L Derksen-Kamp Paaskaars 2025	19 apr 16.30 uur	Paaswake ds Floor van der Wind
OvD D Brekveld Coll L B v/den Broek	27 apr 10.30 uur	Quasi Modo Geniti, wit mw prof dr Sabine Hiebsch
OvD L Muller Coll D Brekveld Liefdesmaaltijd	18 mei 10.30 uur	Cantate (Zing), wit mw drs Elsa Aarsen-Schiering Viering met verst beperkten
OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp Koffie/thee: Trefpunt	15 jun 10.30 uur	Trinitatis, Slotviering, wit ds Floor van der Wind lunch: Zaans pannenkoekenpaleis
OvD S Heymans Coll L Muller	10 aug 10.30 uur	8^e zondag na Trinitatis, groen ds Yvonne Bos Heilig Avondmaal
OvD D Brekveld Coll L B v/den Broek	24 aug 10.30 uur	10^e zondag na Trinitatis, groen ds Nico Vlaming Heilig Avondmaal
OvD S Heymans Coll D Brekveld	7 sep 10.30 uur	Startviering, groen Liturgiecommissie Thema: Voedsel in de Bijbel
OvD L Muller Coll P Derksen-Kamp	14 sep 10.30 uur	13^e zondag na Trinitatis, groen mw pastor Jos van Steen

Na elke viering in de Maartenkerk ontmoeten wij elkaar

bij een kopje koffie  of thee in Het Trefpunt

Collecten rooster

De collecten in onze zondagse vieringen worden tegenwoordig ingezameld met de traditionele hengelstok in één rondgang. Na afloop van de viering wordt de volgende verdeling gemaakt: de Diaconie krijgt altijd 40% van de collecte, een eigen fonds (Orgelfonds/Restauratiefonds/Voorzieningsfonds/Opgang) krijgen, net als de kerkelijke middelen, 30% van de collecte toebedeeld. Voor de uitleg over maandelijkse giften aan Hospice De Schelp te Krommenie en De Blijde Ruiters Zaanstreek verwijzen we u naar pagina 18 van dit blad.

Tweemaal per jaar is de diaconale collecte bestemd voor de K.B.L.S. (Kooiman, Boendermaker Luther Stichting) die dan wordt verdubbeld. Het kost de mensen, die belast zijn met financiële taken, wel wat méér tijd omdat naast het tellen ook het rekenen aan de orde komt. Gelukkig staan die mensen nog steeds hun mannetje/vrouwtje.

Datum	1^e rondgang	2^e rondgang	Uitgang
9 mrt	Diaconie	Orgelfonds	Kerk
27 apr	KBLS	Opgang	Kerk
18 mei	Diaconie	Restauratiefonds	Kerk
15 jun	Diaconie	Voorzieningsfonds	Kerk
10 aug	Diaconie	Orgelfonds	Kerk
24 aug	Diaconie	Opgang	Kerk
7 sep	Voedselbank	Restauratiefonds	Kerk
14 sep	Diaconie	Voorzieningsfonds s	Kerk

Agenda

- 8 mrt 10.00 Ontmoetingsdag NLVB, Augustanahof, Amsterdam.
- 8 mrt 09.30 Kerkenradendag, Lutherse kerk Apeldoorn.
- 26 mrt 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 30 mrt 10.00 Viering 25-jarig ambtsjubileum ds. Robert de Vos, Grote of Laurenskerk, Weesp
- 10 mei 10.00 L.D.P.-bijeenkomst, Van der Valkhotel, De Bilt.
- 14 mei 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 25 jun 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 30 jun 4 jul Diaconale Midweek, Beekbergen.

Overdenking

Ds. Robert de Vos

Soms zijn er liederen die ineens op een andere manier beleefd worden dan anders. Dat overkwam mij toe ik onlangs in een dienst lied 836 mocht zingen. Een lied wat ik vijftig jaar geleden al in een jongerenkoor gezongen heb. Toen is de betekenis ervan nooit zo goed tot mij doorgedrongen.

In de jaren daarna klonk het nog weleens op, zonder een speciale beleving, maar een paar weken geleden ervoer ik dit lied als helend.

Ik zag nu pas dat de dichter is getergd door het lawaai van evangelische zangers.

Luid klinken hun stemmen, schreeuwerig hun instrumenten, gelijk-hebberig hun argumenten.

Iets wat mij heel sterk deed denken aan de huidige toestand in onze wereld:

Iedereen is aan het roepen en schreeuwen, probeert zijn gelijk te halen, vaak ten koste van de ander.

Waarom moet het allemaal zo'n herrie maken, waarom niet even een pas op de plaats, waarom geen stilte?

Alsof je door hard te schreeuwen, te dansen of te bidden dichterbij de hemel zou komen? Integendeel: de hemel moet tot je komen.

Niet in een storm, niet in een aardbeving, niet in een vuur. Maar in het suizen van de stilte.



stilte
geeft je hart de ruimte
om te voelen wat klopt

*O Heer' die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.*

*Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.*

*Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.*

*Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.*

*Leg Heer', Uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.*

*Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust, hoe schoon Uw vrede is.*

*Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.*

*Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in 't hart.*

O stille stem in 't hart.

Daar is moed voor nodig.

Maar neem eens afstand van alles, ga zitten en laat je bedwelmen door de stilte om je heen.

Je zult merken dat je de stem in je eigen hart beter gaat horen en dat je wellicht ineens ook een innerlijke rust over je voelt komen.

En dat je, net als de dichter van lied 836, de adem van God langs je voelt gaan.

*vanachter de heuvels
aan het stille meer
verschijnt langzaam de zon
staande aan het meer
voel ik – in de stilte
Gods adem langs mij gaan*





Een 5-tal kerkleden togen op maandag 30 september naar Breukelen om bij Van der Valk de jaarlijkse L.D.F.-vergadering mee te maken. Voor deze locatie was gekozen omdat deze goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Aan het begin van de vergadering worden de namen van de overledenen van het afgelopen verengingsjaar genoemd. Uiteraard werden daarbij ook Hans en Fita Bos herdacht. Het was heel vreemd dat zij er, na zoveel jaren, niet meer bij waren.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde mw. drs. Elsa Aarsen-Schiering het boek van ds. Martin van Wijngaarden: "Nederlandse Lutheranen en hun omgang met de Augsburgse Confessie. Zij deed dit omdat Martin verhinderd was. Na afloop kregen wij o.a. dit boek als geschenk mee in de "Tas". Het verbijsterende nieuws, dat Martin van Wijngaarden op 13 oktober het leven liet, ging als een schokgolf door Luthers Nederland. Martin was nog maar net één jaar gestationeerd in Den Haag Loosduinen. Niemand, behalve familie, was op de hoogte Van de depressie waaronder deze getalenteerde predikant gebukt ging.



Tijdens de uitvaartplechtigheid, die op 19 oktober in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen door ds. Trinette Verhoeven werd geleid, sprak ons gemeentelid Hans Wilders zeer indrukwekkende en vooral persoonlijke afscheidswaarden uit.

In de Maartenkerk werd op zondag 3 november Kerkhervorming gevierd.



De liturgische kleur was rood, de kleur van geest, vuur en bloed. Het was een viering met Heilig Avondmaal.

De voorganger, ds. Nico Vlaming, benadrukte in zijn preek dat het bij de reformatie niet alleen om de naam van Maarten Luther gaat, maar dat vooral zijn leer: Sola fide (alleen geloof), sola gratia (alleen genade), sola scriptura

(alleen de Schriften) van belang zijn. Ds. Vlaming wees ons dan ook op het voorvoegsel "Evangelisch" in de naam van de Lutherse Gemeenten.

In de kerkenraadsvergadering van 9 oktober was afgesproken dat het agendapunt "Duurzaam Luthers" (aandachtspunt van de Lutherse Synode om in Nederland Lutherse vierplekken te laten bestaan), werd afgesproken dat wij samen met de E.L.G. Het Gooi een vervolgvergadering zouden hebben op 13 november in Bussum. Dus werd die dag, onder het genot van een maaltijd (dit keer voor rekening van Zaandam) het onderwerp: 'Lutherse kerkgebouwen' besproken. Vooral de verschillen in de kosten van onderhoud en het verduurzamen van een oud monumentaal pand t.o.v. een nieuwer kerkgebouw werden hierbij duidelijk. De Maartenkerk kan niet worden geïsoleerd; er kunnen slechts 'pleisters worden geplakt', zoals de gordijnen, die zijn aangebracht voor de glas in loodramen.

Zondag 24 november vierden we de Eeuwigheidszondag in de Maartenkerk. Ds. Fokje van Roekel was de voorganger.

Wij herdachten:

Bert Brussel: die, als lid van de Financiële Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode, voor ons van grote betekenis was bij de beroeping van onze laatste predikante, ds. Karen Hagg.



Anneke Derksen-Kemperman: haar leven lang een sportieve actieve vrouw en de lievelingstante van Piet Derksen-Kamp.

Leo Bastenhof: trouw en actief lid van onze gemeente. Ondanks zijn hoge leeftijd was Leo altijd multi-inzetbaar. Hij wordt ook zeker gemist bij de Diaconale Midweken

Ds. John Melin: van 4 september 1977 tot 31 december 1982 predikant van de E.L.G. Zaandam (zie het predikantenbord).

Marijke Zijp-Roubos: trouw lid en kerkganger bij de kerkdiensten voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Tenslotte herdachten we Edmon (18) en Alexis (16) Sullivan: neef en nichtje van Steve Heymans, kinderen van zijn broer, die op 18 november bij een noodlottig ongeval werden overreden door twee auto's. Het noemen van deze namen en die recente gebeurtenis ging als een schok door de kerk. Een groot indrukwekkend verdriet, waar je stil van wordt. Goed dat we dit met elkaar konden delen.

Vervolgens brak de kersttijd aan met de traditionele activiteiten.

Op 3 december: het optuigen van de kerstboom en het aanbrengen van de kerstverlichting en ook het opzetten van de kerststal.

De vrijwilligers werden verrast met gevuld speculaas van Lya Muller en uiteraard de "broodje-kroket-lunch".

Op 7 december: de Adventmaaltijd. Leden van de Vrouwengroep stellen een menu samen van huisgemaakte gerechten. De diverse gangen: soepen, salades, stokbrood en smeersels, koffie met lekkers en fruit werden afgewisseld door bekende Advent- en Kerstliederen met als hoogtepunt een kerstverhaal. Het door ds. Robert de Vos aangereikte kerstverhaal werd voorgelezen door Leny Derksen-Kamp.

En op zondag 22 december: de gezamenlijke kerstviering met de E.B.G. N-H. in de Maartenkerk.

We begonnen om 12 uur met een lunch in Het Trefpunt.

De viering werd geleid door ds. Karen Wilson van de E.B.G. Leny Derksen-Kamp vertelde een 'Kerstlegende' met daarbij lichtbeelden van Piet Derksen-Kamp.

Aansluitend wensten we elkaar in Het Trefpunt gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe.



In januari is het dan meestal tijd voor een korte pauze in de werkzaamheden in de Maartenkerk. Maar: niets was minder waar want er was dit jaar 'werk aan de winkel', vooral in Het Trefpunt.



Dat zou door de schilders van het bouwbedrijf in de verf worden gezet. Dus: alle kasten leeg, alle meubels in het midden geplaatst, alle gordijnen in de was, alle stoelen op elkaar gezet en dan: verven maar!

Ook hier gold de gouden regel: vele handen maken het werk licht! En die helpende handen waren er gelukkig weer. De schilders Henk en Stefan hebben in een tijd van twee weken de kozijnen, de muren en de deuren van de garderobe en Het Trefpunt geschilderd. En zo terloops namen ze ook nog onze dossierkasten mee. Zodat alles een mooi, fris en kleurrijk geheel werd. Een echte huiskamer!



***Eeuwigheidszondag 24 november 2024
Neef Leo van Zadel en vriend Erik Postmus
ontsteken de kaars voor Leo Bastenhof.***



***Schilderij uit de nalatenschap van Leo.
Steve Heymans ontsteekt de kaarsen voor Edmon en Alexis Sullivan.***



Adventmaaltijd 7 december 2024
Gastheer: Dick Brekveld



Gasten uit Het Gooi en van de EBG



Aandacht voor het Kerstverhaal



Lekkere hapjes!!!



Organist Frits en echtgenote Marri smullen ervan

De Kerstviering in de Maartenkerk begint dit jaar om 12 uur met een kerstlunch in Het Trefpunt



De hoffotograaf legt altijd alles vast!!!

Gezamenlijke Kerstviering EBG N-H en ELG Zaandam met ds. Karen Wilson



Na afloop van de Kerstviering wensen we elkaar bij de Kerst-inn gezegende Kerstdagen toe en een voorspoedig 2025!





5

februari
2025

Appelboom
plant-dag



*Met hulp van sterke handen
plant Robert de appelboom*

*Woord van dank in de kerkzaal, waarna
het publiek de kerk kan bezichtigen.*



*Ter afsluiting wordt in het
vernieuwde Trefpunt koffie/thee
met een taartje geserveerd*

Flink wat afberichten waren er voor de Nieuwjaarsviering van 12 januari, zodat we besloten dit een week op te schuiven. De ingeroosterde organist, Frits van Berkum, had die zondag al een kerkdienst gepland en daarom gingen we om 11 uur van start met koffie, waarna de viering begon om 12.00 uur.

Het thema van deze viering was: **Heil en zegen in de bijbel.** Met liederen en bijbelteksten en soms met lichtbeelden werd dit thema uitgewerkt.

“Tel ook je zegeningen” was het thema van een kort verhaal over een vrouw met een handvol klachten, aan elke vinger wel één. Gelukkig had ze aan de andere hand zegeningen en als ze ging bidden vouwde ze de hand met zegeningen samen met de hand vol klachten. Zo hielden ze haar in evenwicht.



Na afloop was de nieuwjaarsreceptie met glühwein en hapjes en uiteraard de speech van Dick Brekveld. Het werd een volle zondag want ook de Kerstboom werd afgetuigd en opgeruimd. Hierna was het tijd voor een broodjeslunch met een soepje. Kortom: een drukke maar feestelijke dag en een goed samenzijn.

Het schoonmaken en opnieuw inrichten van Het Trefpunt en de garderobe nam twee dagen in beslag: 24 en 25 januari. Het was veel werk: de ramen werden gelapt, de gewassen gordijnen werden opgehangen en diverse meubels kregen een andere plek. Het schilderij van Leo Bastenhof kreeg een prominente plek. Lampen werden opnieuw opgehangen en de wandcontactdozen werden vervangen voor nieuwe, frisse exemplaren.



Dat kon allemaal omdat we weer veel hulp kregen van vrijwilligers. Een ieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen: **Hartelijk Dank!**

En zo werd het woensdag 5 februari: “Appelboom-plant-dag!” Het kerkplein was, na de oplevering van de huizen van Hazeleger, ontdaan van bouwhekken, bouwmaterialen en vooral bouwketen. Het plein werd bestraat met de klinkers die ook bij de bouw werden gebruikt. Een ruim plein was het resultaat. In het midden was een rond perkje opengelaten voor de nieuwe “Lutherse” appelboom. Hoofduitvoerder Aart de Zwaan opende om 13 uur de plechtigheid met een woord van welkom aan de aanwezigen. Dat waren kerkleden, nieuwe bewoners, Vinkenstraatbewoners en afgevaardigden van de gemeente Zaanstad en van de firma Heilijgers.

Aart gaf het stokje over aan ds. Robert de Vos die uitleg gaf over de Lutherse appelboom. Er is een uitspraak die aan Luther wordt toegekend en die blijkt gaf van vertrouwen op God: “Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik het aandurven om vandaag nog een appelboom te planten.”

Toen was het tijd voor het echte werk: de appelboom werd, met behulp van de bouwers, geplant door Robert. Gelukkig hadden de bouwers het plant-gat al voorbereid.



Nadat Robert zijn werk had voltooid ging een ieder de kerk in om daar een korte toespraak te horen van ondergetekende, waarin werd teruggeblikt op de ongemakken, de storingen en de overlast die we in de Maartenkerk hebben moeten doorstaan tijdens de bouw. Dit werd gedaan met een dosis humor want uiteindelijk was het resultaat dat er altijd een goede sfeer en samenwerking is geweest tussen de bouwers en het kerkbestuur. Aan de echtgenote van Aart werd als dank voor de samenwerking een bloemstuk overhandigd.

Onder orgelspel van Frits van Berkum werd de kerk bezichtigd en bewonderd en toen was het tijd voor koffie/thee in het Trefpunt, met taartjes, waarop een appelboom was geprojecteerd. De Maartenkerk is weer op de kaart gezet, het ziet er allemaal prachtig uit en wij zijn blij met het resultaat!



Verjaardagskalender
1 apr - 14 sep 2025

Liever niet in de verjaardagskalender? Geef dit door aan de redactie.

Wij feliciteren:



Mw. P.M. Teeling-Alberga	1 apr
dhr. W. Ross	4 apr
mw. J.F.C. v/den Hazel-de Kruijf	6 apr
djr. F.J. Zonneveld	20 apr
dhr. J.M. Wilders	1 mei
mw. M.E. Reedijk	3 mei
mw. P.R. Timmers-Bossdorf	9 mei
mw. P.I. Reedijk	11 mei
mw. M.E. Bont-Balzer	16 mei
mw. G.A. de Roo-Pel	23 mei
mw. M.C. de Graaff	24 mei
mw. E. Harwijne	24 mei
dhr. S.H. Heymans	30 mei
dhr. M.P. Stapper	31 mei
dhr. R.V. Redan	3 jun
mw. M.E. Tenthoff	5 jun
mw. C.M. Muller	7 jun
mw. H.J.A. Derksen-Kamp	8 jun
dhr. P. Bont	10 jun
mw. W.J. Udink	10 jun
dhr. L.B. van der Broek	12 jun
dhr. W. van Rijgersma	13 jun
mw. R.A. Fijnhaar-Addiks	17 jun
dhr. M.D. Gelok	24 jun
mw. W. van Berge-Harwijne	29 jun
mw. E.F.C. van Rossum	7 jul
mw. D.D. Tuinfort	8 jul
dhr. R. Jurriansen	16 jul
mw. L.J. Heymans-v. Axel Dongen	2 aug
mw. D. Schouten-van der Brugge	4 aug
mw. J.A. Wilders-Schorn	17 aug
dhr. H.D. Been	19 aug
dhr. J.G.M. Teeling	24 aug
mw. K.J. Ross-Molenaar	7 sep
dhr. C,J, Koopmans	11 sep
dhr P.J. Derksen-Kamp	12 sep



Een rubriek, bedoeld om allerlei activiteiten rond het kerk-zijn onder de aandacht te brengen. U kunt als lezer helpen deze rubriek samen te stellen. Valt u iets op? Leest u iets wat ook voor anderen van belang kan zijn? Stuur uw info dan naar: d.j.brekveld@planet.nl

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB) houdt dit jaar haar Ontmoetingsdag in Amsterdam en wel op zaterdag 8 maart, tijdens Internationale Vrouwendag, in de Augustanahof, Erasmusgracht 24.

De bijeenkomsten van de NLVB zijn altijd interessant, niet alleen voor vrouwen maar ook voor de heren der schepping.

Programma:

Om 10 uur is de ontvangst met koffie/thee, daarna de Metten en de herdenking van leden die zijn weggevallen uit de kring.



Om 10.45 uur wordt de jaarvergadering gehouden

Na afloop hiervan is een kennismaking met de Augustanahof gepland.

Na de lunch wordt het jaarthema “gelovige vrouwen op reis” opgepakt.

De dag wordt om 15.30 uur afgesloten met een Vesper.

Eveneens in het kader van Internationale Vrouwendag wordt op zondag 9 maart een concert gehouden in het *Luthermuseum* aan de Nieuwe Keizersgracht 570 te Amsterdam.

Om 16.00 uur speelt Fortepianiste Lucie de Saint Vincent een programma met werken van (bijna) vergeten vrouwelijke componisten.

Op de agenda van “Concerten bij Kaarslicht” in Jisp staat nog het volgende concert op de agenda:

Op 15 maart speelt het Amstel Quartet, een veelzijdig en gepassioneerd Nederlands saxofoonkwartet dat grenzen verlegt in de muziekwereld, hun programma *Maestra*. De getalenteerde saxofonisten schakelen moeiteloos tussen verschillende muziekgenres, van klassiek tot jazz.

Tenslotte, alvast voor de agenda:

De 73ste werkweek voor kerkmuziek die jaarlijks wordt georganiseerd door de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek wordt dit jaar gehouden van 15 t/m 19 juli in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.

Met een vriendelijke groet, Dick

Hoe kwamen twee oude Lutherse bijbels in de Maartenkerk???

Beste mensen,

Graag wil ik kort vertellen hoe de twee Lutherse bijbels in de Maartenkerk zijn beland.

Ik ben Marion Jorna en samen met mijn man Peter ben ik zondag 16 februari bij jullie kerkgenootschap geweest om twee oude Lutherse bijbels te overhandigen.

Deze bijbels heb ik uit de nalatenschap van mijn tante, mevrouw Hermanns, gekregen.

Mijn tante heeft een partner gehad, de heer Capelle, en zijn ouders hebben de bijbels ontvangen bij hun huwelijk in de Lutherse gemeenschap te Amsterdam in 1923.



Echter de eerste vrouw van de vader van de heer Capelle is al snel overleden. Zijn vader is hertrouwd en bij dit huwelijk is ook weer een bijbel uitgereikt. Dat was in 1927.

Zodoende waren er twee bijbels in het bezit van de partner van mijn tante. Hij heeft ze niet gebruikt maar wel goed bewaard.

Mijn tante heeft de bijbels ook jaren bewaard na het overlijden van haar partner. De heer Capelle was enig kind. Na onderzoek door ons en de Erfrechtdeskundige zijn geen andere familieleden gevonden.



Dit jaar gaan wij verhuizen en bij het opruimen van (heel wat) spullen zijn de bijbels weer in mijn handen gekomen.

Zo maar weg doen, kon ik niet.

Na enig speurwerk zijn wij in contact gekomen met de Lutherse Gemeenschap in Zaandam.

En hoe mooi is het dat jullie deze

bijbels heel graag wilden ontvangen van ons. Wij zijn niet alleen blij dat de bijbels op een juiste plek terecht zijn gekomen.

Maar ook met de kadobon en de prachtige bos bloemen die wij als dank van jullie gemeenschap hebben ontvangen. Het was zondag 16 februari een fijne ontvangst in jullie prachtige kerk.

En wij hopen dat de bijbels nog jaren gebruikt kunnen worden.

Met vriendelijke groet, **Marion en Peter Jorna**



Bloemen en collecten

De bloemen van een zondagse viering brengen we als groet uit de kring van onze gemeente naar een zieke, een jarige of bij een andere gelegenheid.

Weet u iemand die op een bepaalde datum deze bloemengroet verdient?

Geef de naam dan door aan de ouderling van dienst van die betreffende zondag.



Vetgedrukte collecten: zie aangegeven doel

<u>Datum</u>	<u>Bloemen</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie</u>	<u>2° Ronde</u>
3 nov	Mw M Aubin-Wodala	47,00	63,90	47,00 Restauratie
24 nov	Allen	30,40	40,50	30,20 Orgelfonds
7 dec	Allen		144,80	Voedselbank
22 dec	Allen kerstster		140,75	Verst. Beperkten
19 jan	Mw E v. Dijk	30,00	40,00	29,00 Voorz.fonds
26 jan	Douwe Brekveld	25,50	34,00	26,00 Voorz.fonds
16 feb	Dhr H Geurtsen	21,60	28,70	21,60 Opgang

Naar onze vaste Diaconale projecten:

De Blijde Ruiters Zaanstreek en hospice De Schelp te Krommenie wordt beurtelings om de maand een gift overgemaakt.

Het Voorzieningsfonds is een Diaconale voorziening die is bedoeld voor steun aan diverse eigen projecten zoals bijvoorbeeld:

“Voedsel in de Maartenkerk” (voor lichaam en ziel).

Kerkelijke Stand

Overgeschreven:

Mevrouw H.J. Buzeman-Bloem is overgeschreven van de E.L.G Zaandam naar de PG Monnickendam.

Graag adres- en andere wijzigingen voor de Ledenregistratie doorgeven aan: E.L.G. Zaandam, p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere.

Dat kan ook telefonisch via +316-512 612 17 of via de mail:

luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl.

A D R E S S E N

- Maartenkerk : Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam
Postadres E.L.G. Zaandam : p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Predikant : Vacature
Consulent advies Beleidszaken ds. W.F. Metzger, Bussum
Predikant Diaconale taken: ds. R. de Vos, Weesp
rhdevos@ziggo.nl, tel.: 06-54684746
Organist : H. Geurtsen, Amsterdam
Gastheer zondagse vieringen: L.B. van den Broek
Ledenadministratie : ELG Zaandam, Eponastraat 9, 1363 XT Almere
Verzending kerkblad Opgang: P.J. Derksen-Kamp
luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl

K E R K E N R A A D

- Preses/ouderling : S.H. Heymans
: Veeringstraat 44, 1502 NM Zaandam
Scriba/ouderling/
verjaarskaarten : Mw. E Soeurt, Wildemanakker 11,
1541 VL Koog a/d Zaan esoeurt@live.nl
Kerkrentmeester/ouderling : Mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Eponastraat 9
Redactie Kerkblad 1363 XT Almere.
Verhuur gebouwen : h.kamp13@kpnplanet.nl (tel.06-51261217)
Emailadres ELG Zaandam : luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl
Rentmeester Diaconie/ : D.J. Brekveld, Morgenstarstraat 77
Technisch voorzitter/diaken 1544 CR Zaandijk, (tel. 075-6572560)
d.j.brekveld@planet.nl
Beheer preekrooster/diaken : Mw. C.M. Muller, Oost-Dorsch 109
1504 BM Zaandam, tel. 06-27454900
Beheer website : www.luthersekerkzaandam.nl
: P.J. Derksen-Kamp, (tel. 06-13418313)
College beheer Gebouwen : L v/den Broek/ D Brekveld/ P Derksen-Kamp
Douwe Brekveld
Vrouwengroep/Kringwerk : Mw. C.M. Muller, tel. 06-27454900
Beheer Archief : H. Valk

Rekeningnummers van de ELG Zaandam:

Diaconale giften: Diaconie ELG Zaandam: NL65RABO0373741243

Kerkelijke bijdrage: ELG Zaandam: NL22RABO0373712626

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas

DRUKWERK



Evang. Lutherse Gemeente
ZAANDAM

Indien onbestelbaar
retour afzender:
p/a Eponastraat 9
1363 XT Almere