

**OPGAANG**



**EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE ZAANDAM**  
73<sup>e</sup> jaargang nr. 2

mei - oktober 2024



### **MAARTENKERK**

*De wind, wij zien hem niet, zijn stem klinkt in ons oor,  
een briesje of een storm die alle rust verstoort.  
De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem  
die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben.  
De wind, wij zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor:  
de golven in de zee, het lange gras buigt door.  
De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon  
ik ben weer opgelucht, als na een enge droom.  
Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet,  
ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt.*

*Tekst: Anders Frostenson, vertaling Andries Govaart.  
Melodie: Christiaan Winter. (Liedboek 676)*

## VIERINGEN

*(Viering alleen op zondagen die in dit rooster zijn vermeld)*

OvD D Brekveld Coll L Muller	5 mei 10.30 uur	<b>Rogate (Bidt)</b> , wit Pastor Jos van Steen
---------------------------------	--------------------	--

OvD L Derksen-Kamp Coll P Derksen-Kamp	16 juni 10.30 uur	<b>3<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b> , groen ds Floor van der Wind Slotviering voor de zomer Poffertjes of pannenkoek Pannenkoekenpaleis
Na afloop: koffie/thee Locatie: Het Zaans	met	

<b>Diaconale Midweek</b>	8 t/m 12 juli	<b>Residence Lichtenvoorde Boschlaan 26, 7131 RC</b>
--------------------------	------------------	--

OvD S Heymans Coll D Brekveld	8 sept 10.30 uur	<b>15<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b> , groen <b>Startviering</b> , liturgiecie Thema: Verbond in de Bijbel
----------------------------------	---------------------	--

OvD D Brekveld Coll L B v/den Broek	29 sept 10.30 uur	<b>18<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b> , groen ds Robert de Vos <b>Heilig Avondmaal</b>
--	----------------------	---

OvD L Muller Coll P Derksen-Kamp	13 okt 10.30 uur	<b>20<sup>e</sup> zondag na Trinitatis</b> , groen mw prof dr Sabine Hiebsch
-------------------------------------	---------------------	---

OvD L Derksen-Kamp Coll L Muller	3 nov 10.30 uur	<b>Dag der Kerkhervorming</b> , rood ds Nico Vlaming <b>Heilig Avondmaal</b>
-------------------------------------	--------------------	--

Na afloop van elke viering in de Maartenkerk  
ontmoeten wij elkaar

bij een kopje koffie  of thee in Het Trefpunt

## Collecten rooster

De collecten in onze zondagse vieringen worden tegenwoordig ingezameld met de traditionele hengelstok in één rondgang.

Na afloop van de viering wordt de volgende verdeling gemaakt: de Diaconie krijgt altijd 40% van de collecte, een eigen fonds (Orgel/Restauratie/Voorzieningen) krijgt 30% van de collecte en voor de Kerkelijke Middelen wordt 30% afgedragen.

Deze nieuwe afspraak is gemaakt tijdens de Gemeentebijeenkomst van zondag 10 maart 2024. Onze vaste Diaconale doelen: Hospice De Schelp te Krommenie en De Blijde Ruiters Zaanstreek krijgen beurteling elke maand een vaste bijdrage vanuit de Diaconie.

Het kost de mensen die belast zijn met financiële taken wel wat méér tijd omdat naast het tellen ook het rekenen aan de orde komt. Gelukkig staan die mensen nog steeds hun mannetje/vrouwetje.

<b>Datum</b>	<b>1<sup>e</sup> rondgang</b>	<b>2<sup>e</sup> rondgang</b>	<b>Uitgang</b>
5 mei	<b>Diaconie</b>	Restauratiefonds	Kerk
16 jun	<b>Diaconie</b>	Voorzieningenfonds	Kerk
8 sep	<b>Diaconie</b>	Orgelfonds	Kerk
29 sep	<b>Diaconie</b>	Kerkblad	Kerk
13 okt	<b>Diaconie</b>	<b>KBLS</b>	Kerk
3 nov	<b>Diaconie</b>	Restauratiefonds	Kerk

## Agenda

- 15 mei 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt
- 3 jun 18.00 De Kerkenraad van de E.L.G. Zaandam bezoekt de kerkenraad van de E.L.G. Het Gooi in Bussum
- 16 jun 10.30 Slotviering voor de zomer.  
12.00 Koffie/thee met poffertjes of een pannenkoek in het Zaans Pannenkoekenpaleis te Zaandam.
- 26 jun 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt.
- 8 - 12 juli Diaconale Midweek in een bungalow van Topparken, Residence Lichtenvoorde, Boschlaan 26, 7131 RC
- 28 aug 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt
- 9 okt 14.30 Kerkenraad in Het Trefpunt



Waarom gaat de tijd sneller als je ouder wordt?

Een intrigerende vraag, waarop niet zo snel een antwoord te geven is. Douwe Draaisma heeft onder deze titel enkele jaren geleden een fascinerend boek geschreven, zonder nu direct tot een beantwoording van de vraag te komen.

### Tijd.

We hebben er allemaal mee te maken, we zitten er midden in.

Soms staan we even stil in de tijd, draaien ons om en zeggen: ach ja, zo was het.

Sommigen van ons hebben dierbaren aan de dood verloren, of werden verblijd met de geboorte van een kleinkind.

Anderen moesten de rouw ondergaan van het verliezen van werk, weer anderen zagen zich binnen het bedrijf opklimmen tot een andere functie die nog meer tijd van hen vergt.

Ook zijn er die langzamerhand ontdekten dat vader of moeder steeds verder wegzakte in de versluiserende wereld die we dementie noemen. Tijd krijgt in die situatie een heel andere betekenis.

### Tijd.

We hebben er allemaal mee te maken, we zitten er midden in.

Wij zijn de tijd. Wij zijn die uitgestrektheid naar het verleden, via het heden naar de toekomst. We kunnen deze beweging ook onze tijdelijkheid noemen.

Tijd vliegt of kruipt; hij vormt de prijs van al wat tijd kost; hij is de opbrengst voor wie tijd wint; hij wordt gevuld, besteed, verdreven, verdaan en soms zelfs gedood.

Tijd leert, heelt alle wonden en tekent ons.

Het tempo van de tijd verandert naarmate wij ouder worden.



In de mate waarin het einde nadert - het einde van het weekend, de vakantie, het jaar, het decennium en, zoveel te meer, het einde van het leven - en naarmate we ons meer schrap zetten tegen het bereiken van het einde, zal de snelheid van de tijd toenemen, zodat het leven sneller gaat als je ouder wordt.



Toen we jong waren zag de toekomst er uit als een eindeloze verte, ontkenden we zelfs dat het einde in zicht was en wilden we zo snel mogelijk in die eindeloze toekomst van genieting binnentreden.

Velen van ons zijn nu in een periode van hun leven terecht gekomen, waarin het trappelen van ongeduld om die eindeloze toekomst binnen te treden, niet meer zo actueel is.

'Alles op zijn tijd,  
want zijn tijd,  
is altijd de juiste tijd'

Zoals gezegd, soms kijken we om en bezien we wat we tot nu toe hebben gedaan met onze tijdelijkheid.

Maar belangrijker wordt steeds meer wat we vandaag in het hier en nu beleven. We kijken wel vooruit, maar de termijn waarover we vooruit kijken is korter geworden. Soms, heel even, realiseren we ons dat de tijd die voor ons ligt waarschijnlijk korter zal zijn, dan de periode die achter ons ligt. Ik zeg soms, heel even, want we zijn als mensen toch ook geneigd om daar maar liever niet over na te denken. Het is confronterend en doet pijn.

Dus concentreren we ons op het overzienbare, het haalbare. We bewegen ons in de tijd omdat we vaak nog zoveel doelen willen halen, idealen willen verwezenlijken, iets willen bereiken.

Misschien moeten we eens wat meer stil staan bij het heden en om ons heen kijken naar de zaken die er werkelijk toe doen: gezin, kinderen, kleinkinderen, arbeidsvreugde, gezondheid.

Er is een uitspraak, die toegeschreven is aan Luther, die naar mijn idee goed weergeeft hoe om te gaan met de tijd en het leven: Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, dan nog zou ik vandaag een appelboompje planten. Hier spreekt een groot vertrouwen uit over de dag van vandaag. Het einde is nabij en toch doe ik iets wat hoop op leven geeft. Ik eindig met een tekst van Bram Vermeulen, uit de in 2005 postuum verschenen bundel "Rust": **De formulering.**



*Ik trachtte mijn geluk te formuleren,  
weerspiegelde de zon in het water,  
maar verder dan de heimwee kwam ik niet.*

*Ik poogde het geluk te vangen,  
volgde de wolken door de lucht  
maar verder dan verlangen kwam ik niet.*

*Ik probeerde het geluk te dwingen  
in de geuren van de wind,  
maar verder dan de hoop kwam ik niet.*

*Ik zocht naar het geluk - in het stromen van het water,  
in de witte lijnen op een steen - in alles van verder en voorbij,  
maar vergat gewoon te zoeken - bij mij*



## Van de kerkenraad



Op zondag 28 januari, Septuagesima, was ds. Robert de Vos onze voorganger en vierden we het **Heilig Avondmaal**. Omdat Steve en Liliën Heymans een lang verblijf in Suriname tegemoet zagen was Steve, op zijn eigen verzoek, daarbij de ouderling van dienst.

De volgende viering in de Maartenkerk was op zondag Quinquagesima, 11 februari en de voorganger was ds. Pieter van der Woel.

Het werd een **Diaconale viering** met als thema: Oog voor voedsel, hart voor mensen. Dit thema is het motto van de Voedselbank.



In de kerk waren diverse lege kratten van de Voedselbank opgesteld en die werden door de kerkgangers flink gevuld met allerlei boodschappen van het lijstje van de Voedselbank. Het betrof meestal houdbare producten. De volgende dag werden 8 bomvolle kratten teruggebracht naar de Voedselbank Zaanstreek.

Een prachtige prestatie voor de kleine groep die wij toch zijn. De vrijwilligers van de Voedselbank waren erg blij met onze inzet en gulle gaven en zij spraken volmondig hun dankbaarheid uit.

Op zondag 10 maart, Laetare (Verheug u), ging ds. Pieter Pronk voor in de Maartenkerk. Hij was in gezelschap van zijn zoontje en zijn vader. Het werd een inspirerende viering. In Het Trefpunt, werd bij koffie, thee en lekkers, het thema: “het wonder van het medelijden” met elkaar besproken.

Aansluitend werd de **Gemeentebijeenkomst** rond het thema: “Met het oog op de toekomst” gehouden. Een nuttig en vooral noodzakelijk onderwerp, want we zien, door het wegvallen van zoveel vertrouwde gemeenteleden, de groep steeds kleiner worden. In de inleiding van het gesprek met de gemeente werd verslag gedaan van de ‘zoektocht’ van de kerkenraad om een mogelijke samenwerking met een andere kerkelijke gemeente te bereiken. Dat kan zowel ‘Zaan-breed’ als ‘Luthers-breed’. De mogelijkheden om een partner tot samenwerking te vinden in de Zaanstreek werden o.a. besproken met de scriba van de “Ontmoeting” in Zaandijk.



Dit gebeurde op zondag 14 januari, toen de kerkenraad aanwezig was bij het afscheid van ds. Mirjam Sloots van dit kerkgenootschap. Tijdens de receptie, na afloop van de viering, werd voorzichtig een eerste contact gelegd. De scriba zou het onderwerp inbrengen tijdens de kerkenraadsvergadering.



Tijdens de door de Classis N-H georganiseerde "Roadshow" in de Grote Kerk te Oostzaan zou er op teruggekomen worden. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat dit kerkgenootschap heeft gekozen voor een samenwerking met een andere protestantse gemeente binnen de Zaanstreek.

De kerkenraad heeft, na de teleurstellende ervaringen tijdens de eerder genoemde "Roadshow" in Oostzaan besloten om verdere samenwerking met een Lutherse gemeente te zoeken.



De Protestantse Gemeenten in de Zaanstreek vinden het prima als de "Luthersers" bij hen willen komen in hun kerkdiensten. We zijn daar van harte welkom, maar van enige inhoudelijke inbreng zal geen sprake kunnen zijn. De aanwezige gemeenteleden konden zich vinden in dit standpunt van de kerkenraad. Tijdens de door Els Soeurt uitstekend verzorgde lunch werd afgesproken dat de kerkenraad de gemeenteleden van de verdere ontwikkelingen op de hoogte zou houden.

Een eerder genomen kerkenraadsbesluit, om minder vieringen per maand te houden, stond hierna op de agenda. Dit besluit werd genomen omdat het meer en meer als lastig wordt ervaren om een gastvoorganger uit te nodigen voor een handjevol kerkgangers. Besloten werd dat iedereen met de data van de vieringen rekening zou houden om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Hierna kwamen de Financiën van Kerk en Diaconie nog aan de orde. Om te voorkomen dat de Financiën van de Diaconie teveel zouden interen stelde Dick Brekveld, als Rentmeester van de Diaconie, voor om elke maand een vaste bijdrage aan onze Diaconale doelen over te maken en de 1<sup>e</sup> collecte van een kerkviering altijd voor de Diaconie te bestemmen. Hiermee werd unaniem ingestemd. De Gemeentebijeenkomst werd om 14.00 uur beëindigd.



Zondag 17 maart was er geen viering in de Maartenkerk. Een viertal kerkleden woonden de kerkelijke viering van de E.L.G. Het Gooi bij in de Lutherse kerk te Bussum. Voorganger was ds. Robert de Vos.

Het werd een bedrijvige dag voor het viertal want na afloop werd de reis naar de Lutherse kerk in Ede aanvaard. Daar werd die middag door de classispredikant: ds. Ada Rebel en door de president van de Lutherse Synode: dr. Andreas Wöhle mw. drs. Marianne Brussel geordineerd in het ambt van predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het was een indrukwekkende viering met prachtige muziek en zang van de Cantorij. Na afloop was in Het Gemeentecentrum gelegenheid om Marianne geluk te wensen.



Als Zaanse Luther(zw)anen brachten we uiteraard bloemen mee: d.w.z. een opgemaakte vaas met een rode amaryllisbol in mos. De bol werd aan elke kant geflankeerd door kipjes, met het oog op Pasen. Het was mooi om dit mee te mogen beleven.

De Paaswake werd gehouden op Stille Zaterdag 30 maart om 16.30 uur. Vuurmeester Piet Derksen-Kamp had in de garderobe van Het Trefpunt een olielamp ontstoken waaraan de nieuwe Paaskaars door de voorganger, ds. Floor van der Wind, kon worden ontstoken.

De Paaskaars 2024 is versierd met een was reliëf van een kruis met De Levensboom in de kleuren groen en zilver. Na een gebed in de garderobe ontstak Floor de kaars en bracht hem de lege, donkere kerk binnen al zingend: "Licht van Christus". Wij volgden en antwoordden met het gezongen: "Heer, wij danken U". De kaars werd op de kandelaar geplaatst en de altaartafel werd bekleed. Alle liturgische voorwerpen, die in een kerkviering worden gebruikt, werden weer op hun plaats gezet. Hierna deelde Floor het licht aan ons allen uit.



Traditioneel hoorden we de vertrouwde lezingen van de Paasnacht. Ontroerend moment is altijd het gedenken van de eigen Doop tijdens de Paaswake.

Na afloop zaten we nog bij elkaar in Het Trefpunt om, onder het genot van koffie/thee/chocolademelk en Paasbrood, elkaar goede Paasdagen te wensen.



## Nieuwjaarsviering Maartenkerk



Na het aftuigen van de Kerstboom:  
Tijd voor een welverdiende lunch in  
Het Zaanse Hoekje

## Diaconale viering Voedselbank.

Thema: "Oog voor voedsel;  
hart voor mensen"



De kerkgangers dragen hun steentje bij



Gemeentebijeenkomst: Met het oog op de toekomst



Els Soeurt verzorgt  
voor ons de lunch.  
Aan een versierde  
tafel genieten we  
van het menu.  
Vooraf: soepje met  
bospaddestoelen,  
door Leny, daarna  
de lekker belegde  
broodjes van Els.



## Ontmoetingsdag NLVB Lutherse kerk Gouda



Na de jaarvergadering de lunch in het Museumcafé van de Sint Jan. Rondleiding en uitleg over de gebrandschilderde ramen van de St Jan was het middagprogramma.



Entree Museumcafé



Orgel van de Sint Jan



Klassiek raam



Raam van glasresten



Rondleiding door een gids van de St. Jan



Ds. Catrien van Opstal onder haar naam op het predikantenbord.





*Vóór de Paaswake*



*Alle dingen zijn gereed ...*



*Licht van Christus...*



*...dat we delen met elkaar...*



*In een muzikale vesper te Delft vierde ds. Kees van der Horst zijn 50-jarig jubileum*



*Gelukwens ELG Zaandam*



Zondag 17 maart, Lutherse kerk Ede,  
ordinatie ds. Marianne Brussel.

LDP-dag 13 april De Bilt



Irene en Horst  
Oosterveer



Groepsgesprekken over het onderwerp:  
Veiligheid,  
toegesplitst op de 3<sup>e</sup> levensfase



Aandachtig wordt de presentatie van  
Bert van de Wijdeven gevolgd door de  
deelnemers van deze ontmoetingsdag  
van het Luthers Diaconaal Platform.



Bij het afscheid voor elke  
deelnemer een L.D.P.-kaars



Op zaterdag 13 april was een delegatie van de kerkenraad van de E.L.G. Zaandam aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Luthers Diaconaal Platform (voorheen de stichting Melanchton).

Het was de 29<sup>e</sup> keer, ook nu georganiseerd in het Van der Valkhotel “De Biltse Hoek” te De Bilt.

Na de ontvangst met koffie/thee werd de bijeenkomst geopend door de voorzitter mw. Drs. Elsa Aarsen-Schiering.

Als thema stond het onderwerp “Veiligheid voor mens en leefomgeving” centraal.



Allerlei facetten rond dit thema kwamen aan de orde:

- Veiligheid in huis, losliggende kabels, kledjes etc. Bijna 120.000 ouderen kwamen vorig jaar na een val op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen terecht.
- Veiligheid buiten, losliggende trottoirtegels etc. Dit moet dan via een klachtenlijn door de Gemeente worden hersteld.
- Financiële veiligheid, zogenaamde bankmedewerkers die mensen om de tuin leiden en hun bankpasje meenemen en fraudeurs die spaarrekeningen proberen te plunderen.

Bert van de Wijdeven, die zeer betrokken is bij het vraagstuk van de vergrijzing, gaf een lezing over “De derde levensfase”, waarmee de groep ‘jongere ouderen’ wordt bedoeld. Omdat we steeds ouder worden duurt deze levensfase tegenwoordig langer. Hierna werden we in groepjes opgesplitst en behandelden we de Checklist “Veiligheid Thuis”, die Bert had rondgedeeld. Hier kwamen veel toepasselijke suggesties uit.

Horst Oosterveer had, na bijna 40 jaar, het besluit genomen om te stoppen met het werk voor het Diaconaal Platform / de stichting Melanchton.

Voorzitter Elsa bedankte hem met een passend geschenk voor zijn inzet tijdens al die jaren van vrijwilligerswerk.



Na de voortreffelijke lunch hield mw. Drs. Elsa Aarsen-Schiering een lezing over “Veilig omgaan met geldzaken”.

Na nog een afrondend ‘vragen(v)uurtje’ kwam een einde aan deze zeer geslaagde, interessante bijeenkomst, die naar Luthers gebruik traditioneel werd afgesloten met een drankje en hapjes.

De kerkenraad ontving het droevige bericht dat de heer Hubertus Jacobus (Bert) Brussel op 30 maart 2024 is overleden. Bert was voormalig lid van de Lutherse Synode en een goede vriend van onze gemeente.

Wij hebben als E.L.G. Zaandam veel aan Bert te danken.

Dat was vooral in de tijd dat ds. Karen Hagg nog onze predikant was. Wij ontvingen op aanbeveling van Bert via de Lutherse Synode vanaf 2004, gedurende de zeven jaar dat Karen onze gemeentepredikant was, een financiële bijdrage voor het predikantensalaris. De subsidiegelden werden beschikbaar gesteld door de Stichting: Luthers Diaconessenhuis Fonds.

Op maandag 8 april werd de dankdienst voor zijn leven, die werd geleid door de pas geordineerde dochter: ds. Marianne Brussel, gehouden in Crematorium Heidehof te Ugchelen. Het was een indrukwekkende, goed bezochte gedachtenis.

Op zondag 14 april 2024 vierde ds. Kees van der Horst in de Lutherse kerk te Delft zijn 50-jarig ambtsjubileum als predikant. Kees van der Horst was de afgelopen jaren één van onze vaste gastpredikanten en daarom werd de kerkenraad uitgenodigd om bij de Muzikale Vesper van Dankbaarheid aanwezig te zijn. Het was een feestelijke vesper, waarin ds. Kees van der Horst zelf de liturg was, met prachtige orgelmuziek en zang van de Cantorij. Het thema was: "Mensen van de Weg" en de gebeden werden uitgesproken door ds. Andreas Wöhle, Luthers Synodepresident. Na afloop konden we Kees tijdens de receptie de hand drukken.

Zondag 21 april werd in de Maartenkerk de viering met verstandelijk beperkten gehouden. Vaste voorganger: Elsa Aarsen-Schiering. Het is altijd een feest om een dergelijke viering mee te maken: Elsa weet als geen ander het thema begrijpelijk uit te leggen.

Thema dit keer: 'De goede herder'. Henk Geurtsen begeleidde ons op het orgel maar er waren meer instrumenten: een sambabal, een triangel, castagnetten en een dubbele buistrom van hout. Het leek wel een orkest!

Al met al: een feestelijke viering.

De koffie / thee / limonade met speculaasbrokken na afloop in Het Trefpunt maakten het tot een compleet feest.

We namen afscheid met de belofte: tot volgend jaar!







Verjaardagskalender  
1 mei - 31 oktober 2024

Liever niet in de verjaardagskalender? Geef dit door aan de redactie.

**Wij feliciteren:**



dhr. J.M. Wilders	11 mei
mw. M.E. Reedijk	3 mei
mw. P.R. Timmers-Bossdorf	9 mei
mw. P.I. Reedijk	11 mei
mw. M.E. Bont-Balzer	16 mei
mw. G.A. de Roo-Pel	23 mei
mw. M.C. de Graaff	24 mei
mw. E. Harwijne	24 mei
dhr. S.H. Heymans	30 mei
dhr. M.P. Stapper	31 mei
dhr. R.V. Redan	3 jun
mw. M.E. Tenthoff	5 jun
mw. C.M. Muller	7 jun
mw. H.J.A. Derksen-Kamp	8 jun
dhr. P. Bont	10 jun
mw. W.J. Udink	10 jun
dhr. L.B. van der Broek	12 jun
dhr. W. van Rijgersma	12 jun
mw. R.A. Fijnhaar-Addiks	17 jun
dhr. M.D. Gelok	24 jun
mw. W. van Berge-Harwijne	29 jun
mw. E.F.C. van Rossum	7 jul
dhr. L.C.A. Bastenhof	16 jul
dhr. R. Jurriansen	16 jul
mw. M.F. van Beetz-Wunnink	31 jul
mw. L.J. Heymans-v. Axel Dongen	2 aug
mw. D. Schouten-van der Brugge	4 aug
mw. J.A. Wilders-Schorn	17 aug
dhr. H.D. Been	19 aug
dhr. J.G.M. Teeling	24 aug
mw. K.J. Ross-Molenaar	7 sep
dhr. C,J. Koopmans	11 sep
dhr. P.J. Derksen-Kamp	12 sep
mw. M.G. Buzeman	18 sep
mw. I.A. Speijers	27 sep
mw. M.J. Laing	15 okt
mw. M.R. Ross	17 okt
dhr. D.J. Brekveld	20 okt
mw. H.R. van Ommeren	21 okt
mw. J.M. Jonker-Serno	25 okt



Een rubriek, bedoeld om allerlei activiteiten rond het kerk-zijn onder de aandacht te brengen. U kunt als lezer helpen deze rubriek samen te stellen. Valt u iets op? Leest u iets wat ook voor anderen van belang kan zijn? Stuur uw info dan naar: [d.j.brekveld@planet.nl](mailto:d.j.brekveld@planet.nl)

### Het **Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestantism**

nodigt ons uit voor een boek presentatie op 8 mei in het Luthermuseum te Amsterdam, gelegen aan de Nieuwe Keizersgracht 570: **“Nederlandse Lutheranen en hun omgang met de Augsburgse Confessie.”**

De inloop met koffie/thee is om 14.30 uur; het programma, begint om 15.00 uur. De diverse presentaties, o.a. door de Lutherse predikant ds. Martin van Wijngaarden zullen worden afgewisseld met zang van Lisa Hinfelaar en door orgelspel van Jeroen de Haan.

Vanaf 17.00 uur is er een borrel, een bezoek aan het Luthermuseum en de verkoop van het boek. Graag aanmelden via: [ml.van.wijngaarden@planet.nl](mailto:ml.van.wijngaarden@planet.nl)



In de Maartenkerk is de afgelopen maanden flink gerepeteerd door het gezelschap **Silbersee**, de vaste huurders van onze kerk.



**Silbersee** is, volgens eigen zeggen, een vernieuwend, gedurfd en experimenteel operagezelschap. De voorstellingen gaan verder dan traditionele opera en zetten je aan het denken over onderwerpen als inclusie, ecologie en kunstmatige intelligentie. Van 18 t/m 26 mei wordt **“Café De Verlossing”** gespeeld in de Grote Kerk Alkmaar.

In een dorp waar de jeugd vertrokken is, heeft een bijzonder café intrek genomen in de plaatselijke kerk. Geen leven in de brouwerij? Niets is minder waar! Het gerucht gaat dat in deze kerk de ‘eeuwige jeugd’ te vinden is. Wordt men hier onsterfelijk verklaard, of voor eeuwig jong? Kroegbaas Johannes beweert de vergeten oude zielen in dit dorp verlossing te kunnen bieden. Door god gezonden? Of door een pact met de duivel? **Café de Verlossing** belooft een unieke voorstelling te worden met muziek geïnspireerd op werken van **Debussy** tot **Rammstein** én waar zelfs het klaverjassen en het koken van de kroegsoep tot muziek worden verheven.



Dit alles wordt tot leven gebracht door een bijzondere cast van Noord-Hollandse senioren: Annie Abbenhues, Fanny Alofs, Yvonne van Herkhuizen, Donneke Jansonius, Teake Jansonius, Sterre Konijn, Tanja Kooij, Baue Kunstman, Emmy Licumahuwa, Julia Licumahuwa, Ingrid Maes, Ron Moed, Akim Moiseenkov, Nel Pical, Wilma Schilte, Florian Slangen, **Jetty Tauwnaar**, Baue Kunstman, Florian Slangen, 'De Dood' en het Cafékoor van 'vergeten oude zielen'. Ja, u leest goed. één van de acteurs is voor ons een bekende: Jetty Tauwnaar van de Evangelische Broeder Gemeente N-H. De kaarten kosten €32,50 en zijn verkrijgbaar via onderstaande link: <https://www.silbersee.com/producties/cafe-de-verlossing> Hier vindt u ook het speelschema en een filmpje van de repetities in de kerkzaal en in Het Trefpunt. Van harte aanbevolen!

Afgelopen jaar heeft het **Luther Museum** Amsterdam - als onderdeel van de expositie '**Luther en het Avondmaal**' over avondmaalzilver - een kunstopdracht gegeven aan de jonge Rotterdamse kunstenaar Koen Taselaar. Met steun van het Mondriaan Fonds en de Stichting Stokroos heeft hij de afgelopen maanden bij het Textielmuseum in Tilburg een nieuw altaar kleed en een tafelloper gemaakt voor de viering van het Heilig Avondmaal.



Zie bijgaand een detailfoto van het werk in de productiefase.

Op 9 mei wordt het kleed bij de Hemelvaartviering in de kerkzaal van het museum liturgisch in gebruik genomen door ds. André van der Stoel. U bent hierbij van harte welkom, de viering start om 10:30 uur! Het is de bedoeling dat het kleed deze zomer onderdeel zal zijn van een kleine zomerexpositie in het Luther Museum over Luthers Textiel. Dit najaar zal het kleed beschikbaar worden gesteld aan de verschillende lutherse gemeenten in het land, zodat het in gebruik genomen kan worden bij de viering van het Heilig Avondmaal van Alkmaar tot Zierikzee, van Arnhem tot Zaandam en van Amersfoort tot Woerden.



Tot slot alvast voor de agenda: De **NLVB** houdt haar **Studiedag** op zaterdag 28 september in de Lutherse kerk Utrecht. Het jaarthema 2024 luidt "**Gelovige vrouwen onderweg**".

Met een vriendelijke groet, Dick.



## Bloemen en collecten

De bloemen van een zondagse viering brengen we als groet uit de kring van onze gemeente naar een zieke, een jarige of bij een andere gelegenheid. Weet u iemand die op een bepaalde datum deze bloemengroet verdient? Geef de naam dan door aan de ouderling van dienst van die betreffende zondag.



**Vetgedrukte collecten:** zie aangegeven doel

<u>Datum</u>	<u>Bloemen</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie 1<sup>e</sup> Ronde</u>	<u>2<sup>e</sup> Ronde</u>
7 jan	Mw E Soeurt Mw E v Dijk	33,00	<b>43,00 Blijde Ruiters</b> 328,50	32,00 Orgelfonds
28 jan	Dhr H Valk	23,20	<b>26,00 De Schelp</b>	23,20 Voorz.fonds
11 feb	Dhr H Geurtsen	28,00	<b>38,00 Voedselbank</b>	28,00 Orgelfonds
10 mrt	Ds P Pronk	34,00	<b>46,00 Blijde Ruiters</b>	34,00 Opgang
30 mrt	Allen 1 bloem		<b>Paaswake</b>	
21 apr	L Derksen-Kamp	38,00	<b>51,00 De Schelp</b>	38,00 Voorz.fonds

Inmiddels is het traditie geworden om de collecten in één rondgang met de antieke hengelstok op te halen. De verdeling is daarbij:

40% voor de Diaconie;

30% voor een gemeentefonds (Voorzieningen, Orgel of Restauratie);

30% voor de Kerkelijke middelen.

Naar onze vaste Diaconale projecten: De Blijde Ruiters en hospice

De Schelp wordt beurtelings om de maand een gift overgemaakt.

De KBLs ontvangt twee maal per jaar een gift vanuit de Diaconie.

## Kerkelijke Stand

### Verhuisd:

Op 24 januari 2024 is de heer H. Valk verhuisd naar:

Prins van Oranjestraat 1, appartement 117, 1531 GA Wormer.

*Graag adres- en andere wijzigingen voor de Ledenregistratie doorgeven aan: E.L.G. Zaandam, p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere.*

*Dat kan ook telefonisch via +316-512 612 17 of via de mail:*

[luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl](mailto:luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl).



## A D R E S S E N

- Maartenkerk : Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam  
Postadres E.L.G. Zaandam : p/a Eponastraat 9, 1363 XT Almere  
Predikant : Vacature  
Consulent advies Beleidszaken : ds. W.F. Metzger, Bussum  
Predikant Diaconale taken: ds. R. de Vos, Weesp  
[rhdevos@ziggo.nl](mailto:rhdevos@ziggo.nl), tel.: 06-54684746  
Organist : H. Geurtsen, Amsterdam  
Gastheer zondagse vieringen: L.B. van den Broek  
Ledenadministratie : ELG Zaandam, Eponastraat 9, 1363 XT Almere  
Verzending kerkblad Opgang: P.J. Derksen-Kamp  
[luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl](mailto:luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl)

## K E R K E N R A A D

- Preses/ouderling : S.H. Heymans  
: Veeringstraat 44, 1502 NM Zaandam  
Scriba/ouderling/  
verjaarskaarten : Mw. E Soeurt, Wildemanakker 11,  
1541 VL Koog a/d Zaan [esoehrt@live.nl](mailto:esoehrt@live.nl)  
Kerkrentmeester/ouderling : Mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Eponastraat 9  
Redactie Kerkblad 1363 XT Almere.  
Verhuur gebouwen : [h.kamp13@kpnplanet.nl](mailto:h.kamp13@kpnplanet.nl) (tel.06-51261217)  
Emailadres ELG Zaandam : [luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl](mailto:luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl)  
Rentmeester Diaconie/ : D.J. Brekveld, Morgenstarstraat 77  
Technisch voorzitter/diaken 1544 CR Zaandijk, (tel. 075-6572560)  
[d.j.brekveld@planet.nl](mailto:d.j.brekveld@planet.nl)  
Beheer preekrooster/diaken : Mw. C.M. Muller, Oost-Dorsch 109  
1504 BM Zaandam, tel. 06-27454900  
Beheer website : [www.luthersekerkzaandam.nl](http://www.luthersekerkzaandam.nl)  
: P.J. Derksen-Kamp, (tel. 06-13418313)  
College beheer Gebouwen : L v/den Broek/ D Brekveld/ P Derksen-Kamp  
Douwe Brekveld  
Vrouwengroep/Kringwerk : Mw. C.M. Muller, tel. 06-27454900  
Beheer Archief : H. Valk

Rekeningnummers van de ELG Zaandam:

Diaconale giften: Diaconie ELG Zaandam: NL65RABO0373741243

Kerkelijke bijdrage: ELG Zaandam: NL22RABO0373712626

-----  
TNT Post  
Port betaald  
Port Payé  
Pays-Bas  
-----

## DRUKWERK



Evang. Lutherse Gemeente  
**ZAANDAM**

Indien onbestelbaar  
retour afzender:  
p/a Eponastraat 9  
1363 XT Almere